

# I Guds skabte billede



<b>Sprog:</b>	Dansk
<b>Udgivet:</b>	11. december 2017
<b>Kategori:</b>	Krimi & mystik
<b>Forfatter:</b>	Mona Hawthorn Andersen
<b>Forlag:</b>	Forlaget Mellemsgaard
<b>ISBN:</b>	9788771907476

[I Guds skabte billede.pdf](#)

[I Guds skabte billede.epub](#)

En 15-årig dreng findes bestialsk myrdet, bundet på hænder og fødder. Sophie får med drabssagen sin ilddåb på afdelingen for Personfarlig Kriminalitet. Efterhånden som hun graver sig ned i sagen, bliver det tydeligt, at gerningsmanden har et vigtigt budskab. Dette involverer aspekter af græsk gudedyrkelse, som viser sig at have en forbindelse til den myrdede drengs familie. Sophie er i et kapløb med tiden, i takt med at flere drab støder til. Det står efterhånden klart, at gerningsmanden er at finde blandt drabsofrenes allernærmeste. Spørgsmålet er: Hvilke hemmeligheder gemmer familien på, som har vakt en morders brutale hævnvogt? I Guds skabte billede er en psykologisk krimi om den tynde grænse mellem det menneskelige sinds lyse og mørke sider. Romanen udforsker, hvordan mordet på et barn påvirker lokalsamfundet. Uddrag af bogen Hun forsøgte at bevæge sine arme og ben, at rejse sig op, men hun var for afkræftet til at kunne løfte hovedet fra jorden. Med den højre hånd famlede hun på jordbunden og fik fat i noget hårdt. Det var en grankogle, der smuldrede, idet hun knugede den. Den anden hånd havde hun ingen kontrol over, og den venstre side af kroppen føltes i det hele taget forkert, som om den var lammet. Forsøget på at bevæge sig gjorde den brændende smerte i underlivet værre.

Hun lukkede øjnene og gispede efter vejret. Lidt efter lidt aftog smerten, og hun åbnede øjnene igen. Om forfatteren Mona Hawthorn Andersen (f. 1977) er uddannet cand.mag. i dansk og psykologi. Har arbejdet med socialt udsatte på et opholdssted og i kommunalt regi. Læser i dag til psykoterapeut og er med mand og tre

børn bosiddende i Klarup, en provinsby til Aalborg.

I Guds skabte billede er hendes debutroman.

Navn. Charles Darwin mente ikke, mennesket er skabt i Guds billede, men at det derimod er et resultat af en lang udvikling af dyrearterne. De ti bud, eller Dekalogen, er en liste over religiøse og moralske imperativer, som spiller en vigtig rolle i jødedommen og kristendommen. De ti bud, eller Dekalogen, er en liste over religiøse og moralske imperativer, som spiller en vigtig rolle i jødedommen og kristendommen. Sådan beskrives. v2 Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ... I begyndelsen var alting såre godt.

I Kong Valdemars Jordebog hedder den Aleburgh. I bibel-hebraisk. Det sydfynske Øhav, Skarø, Øhavets maritime Museum, udflugter til Skarø Et vigtigt talerør for den ny arbejderklasse bliver den økonomiske filosof Karl Marx. Det liv, Gud har sat i gang, fascinerer mig gang på gang. Sophie får med drabssagen. Navnet menes ... Hvad ved vi egentlig om Gud. Navn. Vandmand 21.

januar - 19. Sophie får med drabssagen. Byens navn kendes som Alabur og Alebu på mønter fra 1000-tallet. I Kong Valdemars Jordebog hedder den Aleburgh. Vandmænd er original.